



ONLINE BEZINNING

De Zijp

14 juni 2020

Het leven is dansen tussen licht en donker...

Verantwoording:

De meeste liedjes zijn te vinden in Verzameld Liedboek (2004) of Stilte zingen (2018).

De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekkleisia-amsterdam.nl

Het lied 'Ziel' is uitgegeven door en te bestellen bij www.NieuwLiedfonds.nl

Openingsmuziek The red dragonfly | harp: Lies Joosten
www.arpalisa.nl

Welkom | Moniek Siermann

Tekst van Eckhart | voorgelezen door Lidwina Duindam

Het gaat er om het leven lief te hebben
met al zijn 'openbaringen'
en om overal het goede te zien en te verwerkelijken.

Wie de onzichtbare ordening, harmonie en schoonheid
achter alle verschijningsvormen (openbaringen)
van het leven aanvaardt en gewaar wordt, die leeft;

die leeft in 'de Klaarte',
in het Licht van 'De Ene',
van de AL-omvattende Eenheid,
waarin wij 'leven, bewegen en zijn'.

Wie, - jij-ik, - zijn hart opent voor 'het Klare Licht'
zal persoonlijke 'zware' omstandigheden lichter zien worden,
zal gebeurtenissen zinvoller en minder angstig ervaren.
Hij zal zich gedragen weten door de dragende kracht
van de Transcendentie, van het Goddelijke,
van de 'sterren', die trouw boven hem blijven staan.

Lied Het ene geslacht gaat

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Bernard Huijbers

Het ene geslacht gaat en het andere komt,
alleen de aarde blijft.

De zon gaat op, de zon gaat onder
en buiten adem begint hij opnieuw.

Rusteloos wentelend jaagt de wind,
nu naar het zuiden, dan naar het noorden,
alle rivieren stromen naar zee
en toch wordt de zee niet vol.

Al deze dingen zijn onuitsprekelijk,
al deze rusteloos werkende dingen;
het oog wordt nooit verzadigd van zien
het oor krijgt nooit genoeg van horen.

Vroeger en nu, wie kan het verklaren,
wie weet of liefde hem wacht of haat?
De levenden weten: wij zullen sterven,
de doden weten helemaal niets.

Laat dan de mens zich immer verheugen
zolang hij leven mag onder de zon,
eten en spelen en vrienden maken,
doen wat zijn handen vinden om te doen.

Eer de ene bui volgt op de andere
eer het lied verstomt in de mond
eer de deuren worden gesloten
en de kruik wordt gebroken bij de bron...

Lezing naar Prediker 3 | voorgelezen door Sim Hommes

VOOR ALLES IS EEN TIJD

Een tijd om vol vuur te spreken
en een tijd om één en al oor te zijn.

Een tijd om de stilte te proeven
en een tijd om uitbundig het leven te vieren.

Een tijd om je met taaiheid te verweren
en een tijd om teder alles te omarmen.

Een tijd om innig elkaar nabij te zijn
en een tijd om enkel maar te wachten en te weten.

Een tijd om vervoerd te worden door wilde dromen
en een tijd om met inzicht thuis te komen.

Een tijd om niets dan vaste grond te zoeken
en een tijd om met vertrouwen uit te varen.

Kris Gelaude

Muzikaal intermezzo Waterways | Ludovico Einaudi

Tekst van Willigis Jäger | voorgelezen door Lidwina Duindam

De dans van ons leven heeft vele gestalten.

Ook leed, pijn en opnieuw beginnen horen daarbij.

We verlangen naar een hemel waar geen slecht weer, geen kiespijn, geen aardbevingen, vijandschappen, overstromingen, oorlogen en problemen bestaan.

Maar er is niets anders dan deze goddelijke dans, die komt en gaat.

Mens-zijn betekent mee dansen en zichzelf ervaren als danser én dans, ook bij de pijnlijke verschijnselen in ons leven.

Lied Ziel

tekst: Anneke Meiners, muziek Felicity Goodwin

En zo verscheen ze mij:

ik zag een jonge vrouw,

aan elke hand een kind,

het ene licht van vreugde,

het ander vol verdriet.

Maar nog herkende ik haar niet,

mijn ziel,

die beiden koestert en bemint.

Ze keek me aan met vriendelijke ogen.

Wat het is?

Het is onzin
zegt het verstand

het is wat het is
zegt de liefde
het is ongeluk
zegt de berekening
het is alleen maar pijn
zegt de angst

het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
het is lichtzinnig
zegt de voorzichtigheid
het is onmogelijk
zegt de ervaring

het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried
vert. R.Campert

Slotlied Nacht omkerkert mij

tekst: Huub Oosterhuis, muziek Tjeerd Oosterhuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis

Nacht omkerkert mij
hoge blinde muur.
Naar jou wil mijn ziel.

Als een vluchteling
zwerf ik in mijzelf
en geen verte blinkt.

Leeg leg ik mij neer
stenen in een kuil
maar geen engel komt

en ik roep de dood
vlammen uit mijn mond
en ik denk ons weg

vallend uit de tijd
buiten jouw bereik
tot waar niets - ook daar

haalt jouw stem mij in:
licht van licht roep jij,
spranken nieuw begin.

Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.

Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken



Volgende online-viering op zondag 28 juni as (vanaf 10.00 uur)